

kesâne

mayıs 2021

sene: altı

sayı: yirmi



Serkeşler

Ali Fuat Karaaslan
Lek

Keşmekeşler

Velî
Emrah Ayhan
Hasan Kocabaş

Keşler

Mustafa Buğra Karahan
Emre Can Küçükyıldız
Fatih Canpolat

Sûretkeşler

Hakan Sümer
Bâde Pekuysal
Ayça Nur Aydın
Bora Uğurlu
Âsûde
Selin Alp
Muharrem Gülgönül

*Ey talih! Ölümden de beterdir bu karanlık;
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık;
Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!*

Yahya Kemal

*Ben seni alamam ah holofira
Azığım tamtakır binitim nalsız
Bir belde geçerim kalacağım yok
Dostlarım bivefa düşmanım yalsız*

Süleyman Çobanoğlu

Gazel

Geçer ömür dönülmez fakat hevâ bizimdir
Kanar gönül onulmaz fakat devâ bizimdir

Gönüller ıstırap çekti sevginin elinden
Güzellerin yolundan geçen cefâ bizimdir

Şu arza sığmıyor aşka söylenen şiirler
Cihânı kaplayan mâviden semâ bizimdir

Hayat akıp gider bizse derde müptelâyız
Kıyamet olsa uslanmayız belâ bizimdir

Bizim de vardır elbet seven sayanlarımız
Bugün de hakkımızdır uzun sefâ bizimdir

Sorarsanız kimiz ehl-i aşk deyin bilirler
Bu cümle âlemin gördüğü rüyâ bizimdir



Faslı Bir Balıkçının Hâtıraları

Çok çeşit insanı görmüş bu diyar
Roma kartalları geçmiş tezce
Sonra gelmiş kıyıda Vandallar
Şâhit olmuş sayısız halka, güce

Yeni dünyâya açılmış şu boğaz
Türlü diller kayıp olmuş burada
Anılardan da silinmişler az
Ama bizler dururuz hâtırada

Cebelülfeth'te yanan dört tane
Gemi târihi değiştirdi o gün
Nâil olmuştu onur her birine
Ve unutmaksa değildir mümkün

Başka çağ başlayıvermiş kıtada
Medeniyyet ise doğmuş yeniden
Kalbi kalmış görenin Gırnata'da
İstemez dönmeyi bir kerre gelen

Mahvedilmişti o lânetli sene
Tüm binâlar, yaşanan her hâne
Endülüs kalmadı artık ancak
Özlüyor bizleri hâlâ Pirene



Sofya'ya

Sınanmayan yaşamın
Son buruk perdesi bu
Elim belim damağım
Kuruyup kaldı bugün

Yemekle doldu tenim
Ama yok yağma talan
Ve parlayan güneşin
Yeri var her gecede

Sınanmayan yaşamın
Yok vebâ rüzgârı
Uzun ömür bir emir
Ve konuttur vârı

Getirdiğiyle değil
Belisarius, bir adam
Görüntüsüyle yaşar
Ve sınanmaz aklı



Tereddüt

Eylülün sekizi, vakit akşam
Sokaklar ayrı bir buruk, mahzun
Kırgınlıklar bir başkaydı o gün
Yüreklerinse içleri oyuk
Bir sarhoşluk çöktü, hiç gitmedi
Gitmedi, sonra iki kişiydik

Bir şüphe düştü göğün ağzından
Dudaklarım değin alçaldı
Ve sözler soğudu, sözler kara
Sözler ki irinli birer yara
gibi sokuldu kulaklarım
-Zihnimde maziden bir hatıra-

Sonra solduk, sevmeye müsait
Sevilmeye hasret baktık oysa
Oysaki biz, korkularla aciz
Hâlâ korkularla beraberdik
Hangi sevda sözlerinde şimdi
Kupkuru kalmış bir karanfiliz

Savrulan dumanlarda mı kaldı,
Hiç bitmez denilen o sevgimiz...



Azad Edin Küfürleri

Yirmilerinden bir temmuz gecesiye tek başına
Ve de ucuz bir kopyasıyla sevdiğin yazarın sarmaş dolaş
Azad edin küfürleri ben böyle acizlik görmedim

Şimdi kim bilir hangi limandan gemiyle kaçıyor harp
Saldırısı dahi sonlanmış kor yaşam harap
Pencereden eksildi yüzün gözlediğin de kalmamış
Kalbin kapısını hissettirmeden zincirlerle kaplamış

Otuzlarından bir ağustos günü tek başına
Ve de maziden asaletin beklerken ayağa kaldırmasını
Azad edin küfürleri ben böyle acizlik görmedim

Dünya semt pazarından arta kalmış çürüyor
Küflü okyanuslar avrupadan afrikaya bakteri taşıyor
Muhalifsen ve biraz da kırılmışsa gururun
Üstüne izlemişsen gidişini onlarca dostun

Kırklarından bir takvim yaprağıysa tek başına
Ve de tarihiye süregelen bir cinayet duruşmasının
Azad edin küfürleri ben böyle acizlik görmedim



Akşamüstü

Kıvrıldıkça kıvrılan bu tür çapraşık anlar,
Seyreldiği yerde tabanı gözüken dere
Ya da ağır çekimde dalgalanan saç gibi
Buruk bir dalgınlık vermekle meşgul gözlere.

Bakarsın, bu pekâlâ unutulabilir an
Gelecek anımsayışımın öznesi olur.
Yıllar sonra bir yaz günü tek hatırladığım
Bu alev almış akşamüstünün sesi olur.

Yine böyle bir devirde, yanarken gölgeler
Hafifçe kızışmış perdelerin üstünde,
Dilerim bir şeylerin değişmiş olmasını
Dilediğim gibi önceki akşamüstünde.



Kim'den

Yeri gelir yaprak olur
Ağaçlardan dökülürüm
Bazı ise ağaç olur
Cümle arza bürünürüm

Dalga benim engin bahirde
Balıklarla yüzüşürüm
Varım evvel de ahir de
Gök mânendi görünürüm

Bulutlarda ara beni
Üşür, yağmur düşürürüm
Doldur benlen nefesini
Aleme yel üfürürüm

Yakmayan da ibrahimi
Merhametli ol odum ben
Olmayasın mahşer vakti
Ademoğlu ya odun sen!



Hokkabaz Sandığı

Ben ayazda doğmuşum
Ondandır üşümek sevincim bilirim
Her yeni gün mücevher hokkabaz sandığında
İnciler mey saklı istanbul gerdanında
Sonra yaşamak gün gün bir roman sayfa sayfa
Lütfen yavaş sayfalar kanatlanır, ekimi kanatır
Siyah beyaz kareler seni gecedan tanır.

Filmin en loş sahnesindeyim şimdi, spotsuz
Kadıköy sarışın, beyoğlu kumral kaybolmuşuz
Adımlar kürek, kaldırım sandal, lal olmuşuz
Şimdi şiir sisli hisler dumanının isidir
Ciğerlerimi acıtır beyazıt, o da cinlerin işidir.

Martılar mı, onlar artık her yerdeler
Gözlerin delişmen onlardadır, gururun kanatlarında
Sokak sokak gezdirir beni yalnızlık çıkmazında
Ezip geçen ezgiler denizde bir yosma yosundur
Yaşamak sandıkta, sandıkça çoğalan bir oyundur.





Yalan söyledikçe
burnu uzayan
pinokyo,



terbiye
ediliyor.



Artık sadece
burnu değil,
kulağı da uzuyor!